

آقا کا مہینہ

*De Maand  
Van Mijn*  
**PROFEET** (Dutch)

ﷺ



Sheikh-e-Tariegat, Ameer-e-Ahlesunnat  
oprichter van Dawat-e-Islami Alama Maulana Abu Bilal

**MUHAMMAD ILYAS**

Attar Qadiri Razavi

کاتب القرآن  
رسول اللہ ﷺ



آقا کا مہینہ

Aaqa Ka Mahinah

De maand van

# Mijn Profeet ﷺ

Dit boekje is geschreven door Shaykh-e-Tariqat Amir-e-Ahl-e-Sunnat, de oprichter van Dawat-e-Islami 'Allamah Maulana Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadiri Razavi دامت برکاتہم العالیہ in het Urdu. De vertaalafdeling van Dawat-e-Islami heeft dit boekje vertaald naar het Nederlands. Indien u fouten ontdekt in de tekst of opbouw gelieve, met de intentie van het verkrijgen van Sawab (zegeningen), contact opnemen met de vertaalafdeling via het onderstaand adres of e-mail.

## Majlis-e-Tarajim (Dawat-e-Islami)

Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagran,  
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan

UAN: ☎ +92-21-111-25-26-92 – Ext. 1262

Email: ✉ translation@dawateislami.net

# De maand van Mijn Profeet ﷺ

Een Nederlandse vertaling van 'Aaqa ka Mahinah'



ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

Copyright © 2016 Maktaba-tul-Madinah

---

*Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, of overgedragen worden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Maktaba-tul-Madinah.*

---

**1<sup>st</sup> Publicatie:** Sha'ban-ul-Mu'azzam, 1437 AH – (May, 2016)

**Uitgever:** Maktaba-tul-Madinah

**Aantal:** -

**ISBN:** -

## DONATIES

Wees vrij om ons te benaderen als u een bijdrage wilt leveren in het uitgeven van een Islamitisch boek of risalah voor Isal-e-Sawab van uw overleden familieleden.

### Maktaba-tul-Madinah

Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah Mahallah Saudagran,  
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan

✉ **Email:** [maktabaglobal@dawateislami.net](mailto:maktabaglobal@dawateislami.net) – [maktaba@dawateislami.net](mailto:maktaba@dawateislami.net)

☎ **Tel:** +92-21-34921389-93 – 34126999

🌐 **Web:** [www.dawateislami.net](http://www.dawateislami.net)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ  
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## Du'a voor het lezen van een Boek:

Lees de volgende du'a (smeekbede) voor het bestuderen van een religieus boek of islamitische les. U zult zich herinneren wat U bestudeert, *إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ*:

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَأَنْشُرْ  
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

### Vertaling:

Ya Allah *عَزَّوَجَلَّ*! Open de poort van kennis en wijsheid voor ons, en wees barmhartig voor ons! O, de meest Eervolle en Voortreffelijke!

(Al-Mustafraf, deel 1, blz. 40)

**Opmerking:** Reciteer Durud Sharif (Salat 'Alan Nabi) *ﷺ* een keer voor en na de smeekbede.

Tip1:Click on any heading, it will send you to the required page.

Tip2:at inner pages, Click on the Name of the book to get back(here) to contents.



## inhoudsopgave

Du'a voor het lezen van een Boek: ..... iii

### **De Maand van Mijn Profeet ..... 1**

Voortreffelijkheid van de toegewijde reciteur van Salat-o-Salam ..... 1

De Maand van Mijn Profeet ﷺ ..... 3

Geheimen van de 5 letters van شَعْبَانَ [Sha'ban] ..... 3

Enthousiasme van de metgezellen رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ van de Profeet ..... 4

Hedendaags gedrag van Moeslims..... 4

Ideale maand voor het verrichten van Nafl vasten ..... 5

Mensen verwaarlozen het..... 5

Namen van hen die zullen heengaan..... 6

Het veelvuldig vasten van de Profeet ﷺ ..... 6

Uitleg van de Hadis..... 7

Promotie van het vasten door Dawat-e-Islami ..... 7

Vasten op de meeste dagen van Sha'ban is Sunnah ..... 8

Heilige nachten ..... 9

Kritische beslissingen..... 9

Zegeningen voor de zondaren, maar ..... 10

De smeekbede van Sayyiduna Dawud عَلَيْهِ السَّلَام ..... 11

Onthouden van vergiffenis ..... 12

Een brief van Imam-e-Ahl-e-Sunnat رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ voor alle Moeslims .....	14
Vasten op de vijftiende van Sha'ban.....	16
Een Lonende kans .....	17
Het Groene strookje papier.....	17
Zes Nawafil na Salat-ul-Maghrib .....	18
Du'a voor Mid-Sha'ban .....	19
Enkele Madani verzoeken van Sag-e-Madinah.....	22
Veiligheid tegen vervloekingen/zwarte magie gedurende het jaar....	23
Shab-e-Bara-at en het bezoeken van begraafplaatsen .....	23
Wie is de uitvinder van vuurwerk? .....	24
Vuurwerk gerelateerd met Shab-e-Bara-at is Haram.....	24
Vormen van geoorloofd vuurwerk .....	26
11 Madani parels met betrekking tot het bezoeken van Begraafplaatsen.....	31
5 Madani Parels .....	36

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ  
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ<sup>ط</sup>

## De Maand van Mijn Profeet\* ﷺ

### Voortreffelijkheid van de toegewijde reciteur van Salat-o-Salam

Eens kwam Shaykh Abu Bakr Shibli رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ op bezoek bij Shaykh Abu Bakr Bin Mujahid رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ, een prominente geleerde van Bagdad. Shaykh Abu Bakr Bin Mujahid رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ stond onmiddellijk op en met uiterst respect omhelsde hij hem, kuste zijn voorhoofd en liet hem naast zich zitten. Dat gezien hebbende vroegen de aanwezigen, uiterst bescheiden, aan Shaykh Abu Bakr Bin Mujahid رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ “Tot nu toe hebben u en de mensen van Bagdad hem voor gek verklaard, maar vandaag toont u enorme respect voor hem?”

---

\* Deze toespraak werd geleverd door Amir-e-Ahl-e-Sunnat دامت برکاتهاومها العالمیه in de Madani Markaz, Bab-ul-Madinah Karachi, tijdens de Wekelijkse Sunnah Inspirerende Ijtima' (bijeenkomst) van Dawat-e-Islami, een wereldwijde niet-politieke organisatie die de leer van Quran en Sunnah verspreidt. Deze toespraak werd geleverd op 26ste van Rajab-ul-Murajjab, 1431 A.H. (08/07/2010). Met wat aanpassingen wordt het gepubliceerd. (Majlis Maktaba-tul-Madinah)

Shaykh Abu Bakr Bin Mujahid رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ antwoordde: ‘Ik heb hem niet zonder een reden gerespecteerd. الْكَفْدُ لِلَّهِ عَدْوَجَلْ Gisteren nacht droomde ik dat Shaykh Abu Bakr Shibli رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ naar het hof van de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ kwam.

De Sultan van beide werelden, de Meest Vriendelijke van de mensheid, de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ stond op, omhelsde hem, en na het kussen van zijn voorhoofd liet Hij صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Abu Bakr Shibli naast zijn صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ gezegende zijde zitten. Bescheiden vroeg ik: ‘Ya Rasulallah صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ, wat is de reden voor zoveel liefde voor Shibli?’ De Geliefde en Gezegende Rasul صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ antwoordde daarop (het verborgene (ghayb) onthullend) ‘Na elk gebed, reciteert hij dit vers:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ

عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾

(Hoofdstuk 11, Surah Taubah, vers 128)

Daarna reciteert hij Durud Sharif (vredesgroet).’

(Al-Qaul-ul-Badi’, blz. 346)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ



## De Maand van Mijn Profeet ﷺ

Nobele Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft met betrekking tot de heilige maand Sha'ban gezegd, 'Sha'ban is mijn maand en Ramadan is de maand van Allah عَزَّوَجَلَّ.'

(Al-Jami'-us-Saghir, blz. 301, Hadis 4889)

## Geheimen van de 5 letters van شَعْبَانَ [Sha'ban]

سُبْحَانَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ! Wat een grote eer heeft de maand Sha'ban-ul-Mu'azzam. Het feit dat de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ deze maand 'Mijn Maand' heeft genoemd is al een demonstratie van de voortreffelijkheid van deze maand. Het woord 'شَعْبَانَ' bestaat uit 5 Arabische letters, namelijk: ش, ع, ب, ا en ن. Zijne Vrome Hoogheid Sayyiduna Ghaus-ul-A'zam رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ heeft deze letters als volgt uitgelegd: ش staat voor Sharaf (Nobelheid), ع voor 'Uluww (Verhevenheid), ب voor Barr (Vriendelijkheid en Welwillendheid), ا voor Ulfat (Liefde) en de ن voor Nur (Licht); dit zijn de gunsten welke Allah عَزَّوَجَلَّ aan zijn dienaren schenkt in deze gezegende maand.

In deze maand worden de deuren naar goede daden geopend, zegeningen dalen neer, zondes worden vergeven, boetedoening verricht voor zondes en Salat wordt overvloedig gereciteerd en dit is de maand voor het zenden van Salat naar de Meest Verhevene Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. (Ghunya-tuf-Talibin, blz. 341-342, deel 1)

## Enthousiasme van de metgezellen رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ van de Profeet

Sayyiduna Anas Bin Malik رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ heeft aangegeven dat de metgezellen op de verschijning van de maan van de maand Sha'ban de aandacht zouden richten op het reciteren van de Heilige Quran en het betalen van Zakat, zodat ook de zwakken en armen de nodige maatregelen konden treffen voor het vasten in de maand Ramadan.

De gouverneurs zouden gevangenen bijeenroepen voor het bekendmaken van vonnissen voor de schuldigen en zouden hen, die onschuldig waren, vrijlaten. Handelaren betaalden schulden terug en verzamelden wat hen toekwam. Op deze manier verlostten zij zich (van aansprakelijkheid) voor de verschijning van de maan van Ramadan. Sommigen van hen verrichtten I'tikaf<sup>1</sup> na het hebben gebaad (ghusl/ritueel bad).

*(Ghunya-tut-Talibin, blz. 341, deel 1)*

## Hedendaags gedrag van Moeslims

سُبْحَانَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ! Hoe enthousiast en ijverig waren de Moeslims van vroeger in het aanbidden van Allah عَزَّوَجَلَّ! Helaas zijn de Moeslims van tegenwoordig alleen geïnteresseerd in het vermeerderen van rijkdom. De vroegere Moeslims welke een Madani gedachtegang hadden, besteedden hun tijd in de aanbidding op heilige dagen en nachten, om zo de nabijheid van Allah عَزَّوَجَلَّ te verkrijgen.

---

<sup>1</sup> Verblijven in de moskee

Tegenwoordig besteden Moeslims deze gezegende dagen en speciaal de maand Ramadan aan het maken van nieuwe plannen om de nutteloze rijkdommen van deze wereld te verkrijgen. In deze maand laat Allah ﷻ, de Barmhartige, de beloning van goede dagen veelvuldig toenemen. Jammer genoeg verhogen handelaren de prijzen van hun goederen, en vooral in de gezegende maand Ramadan, om zo hun Islamitische broeders uit te buiten. Het lijkt er helaas op dat de motivatie van Islamitisch broederschap verdwijnt.

## Ideale maand voor het verrichten van Nafl vasten

De Profeet van de mensheid, de Rust van onze harten en geest, de Meest Genereuze en Vriendelijke ﷺ hield van veelvuldig vasten in de maand Sha'ban. Overgeleverd door Sayyiduna 'Abdullah Bin Abi Qays رضى الله تعالى عنه. De Moeder der gelovigen, Sayyidatuna 'Aishah Siddiqah رضى الله تعالى عنها heeft gezegd dat Sha'ban-ul-Mu'azzam de favoriete maand van Geliefde Profeet ﷺ was, omdat het zijn gewoonte was om in deze maand te vasten en dit dan te verlengen tot de maand Ramadan. *(Sunan Abi Dawud, blz. 476, deel 2, Hadis 2431)*

## Mensen verwaarlozen het

Sayyiduna Usamah Bin Zaid رضى الله تعالى عنه zei: 'Ik vroeg aan RasulAllah ﷺ, ik heb opgemerkt dat u meer (extensiever) vast in de maand Sha'ban dan elke andere maand.' De Heilige Profeet ﷺ antwoordde: 'Het is een

maand tussen Rajab en Ramadan. Mensen verwaarlozen het. In deze maand stijgen de daden van mensen op naar Allah عَزَّوَجَلَّ en ik houd ervan dat mijn daden opstijgen terwijl ik aan het vasten ben.’ (Sunan Nasai, blz. 387, Hadis 2354)

## Namen van hen die zullen heengaan

Sayyidatuna ‘Aishah Siddiqah رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا heeft het volgende gezegd: ‘De Gezegende Rasul, de Sultan van de Mensheid, de Kenner van het Ongeziene, De Geliefde Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ had de gewoonte om op alle dagen van de maand Sha’ban te vasten. Tevens vertelde zij: ‘Ik vroeg aan Rasulallah صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ, is Sha’ban uw favoriete maand voor het vasten?’ De Geliefde Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ antwoordde: ‘De namen van personen die dat jaar zullen overlijden worden dan opgeschreven en ik houd ervan dat ik, bij het heengaan, in een vastende staat verkeer. (Musnad Abu Ya’la, deel 4, blz. 277, Hadis 4890)

## Het veelvuldig vasten van de Profeet ﷺ

Het is vermeld in Sahih Bukhari dat Sayyidatuna ‘Aishah Siddiqah رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا heeft gezegd: ‘De Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ vastte in geen enkele andere maand zo uitbundig (veelvuldig) dan hij صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ deed in Sha’ban. Hij صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ vastte de hele maand en zou zeggen: ‘Handel volgens je capaciteit, aangezien Allah عَزَّوَجَلَّ Zijn zegeningen niet beëindigt totdat je uitgeput raakt. (Sahih Bukhari, deel 1, blz. 648, Hadis 1970)

## Uitleg van de Hadis

De uitlegger van Sahih Bukhari, ‘Allamah Mufti Sharif-ul-Haq Amjadi عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَظِيمِ heeft deze Hadis als volgt uitgelegd: De betekenis ervan is dat Hij صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ op de meeste dagen van de maand Sha’ban vastte en hier wordt verwezen naar de hele maand (dus de hele maand vasten). Normaliter wordt er gezegd dat die en die persoon heeft de hele nacht in aanbidding doorbracht. Alhoewel, er zou ook tijd gespendeerd zijn aan eten en toiletbezoek. In zulke gevallen wordt er met meeste verwezen naar alle/gehele.

Hij عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ vermeldt verder: Deze Hadis leert ons dat degenen die beschikken over de capaciteit voor het vasten, veelvuldig zouden moeten vasten. Echter, degene die zwak is zou niet moeten vasten, omdat dat zijn capaciteit om te vasten in de Ramadan negatief kan beïnvloeden. Hetzelfde wordt vermeld in een Hadis: ‘Vast niet na de eerste helft van Sha’ban’.

*(Sunan-ut-Tirmizi, Hadis 738; Nuzha-tul-Qari, blz. 377-380, deel 3)*

## Promotie van het vasten door Dawat-e-Islami

Het is vermeld op pagina 1379 van Faizan-e-Sunnat, bestaande uit 1548 pagina’s, gepubliceerd door Maktaba-tul-Madinah, de uitgeverij van Dawat-e-Islami: Hujjat-ul-Islam Imam Muhammad Bin Muhammad Bin Muhammad Ghazali عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَالِي vermeldt dat in de bovenstaande Hadis de hele maand vasten gelijk staat

aan de meeste dagen van de maand vasten (d.w.z. meer dan de helft van de dagen van Sha'ban vasten). (*Mukashafa-tul-Qulub, blz. 303*)

Er is geen verbod op het vasten op alle dagen van de maand. **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** Verscheidene Islamitische broeders en zusters van Dawat-e-Islami, de wereldwijde niet politieke beweging voor de verspreiding van de Quran & Sunnah vasten uitbundig in de heilige maanden Rajab-ul-Murajjab & Sha'ban- ul-Mu'azzam. Door het voortdurend vasten verkrijgen zij vele zegeningen van de maand Ramadan-ul-Mubarak.

## Vasten op de meeste dagen van Sha'ban is Sunnah

Het is overgeleverd door de Moeder der Gelovigen, Sayyidatuna 'Aishah Siddiqah **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا**: 'Ik heb de Geliefde en Gezegende Profeet **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** nooit zo veelvuldig zien vasten als in de maand Sha'ban'. Het was zijn gewoonte de hele maand te vasten met uitzondering van een aantal dagen.'

(*Sunan-ut-Tirmizi, blz. 182, deel 2, Hadis 736*)

*Tayri Sunnaton pay chal ker mayri ruh jab nikal ker  
Chalay tum galay lagana Madani Madinay walay*

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

## Heilige nachten

Het is overgeleverd door de Moeder der Gelovigen, Sayyidatuna ‘Aishah Siddiqah رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا: ‘Ik hoorde de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ zeggen: ‘Allah opent de Deuren van Barmhartigheid (vooral) in vier nachten.

1. De nacht van Eid-ul-Adha
2. De nacht van Eid-ul-Fitr
3. De vijftiende nacht van Sha’ban, omdat in deze nacht de namen van hen die voorbestemd zijn heen te gaan, voorziening van levensonderhoud van mensen en de namen van hen die de Hajj zullen verrichten (in dat jaar) worden opgeschreven.
4. De nacht van ‘Arafah (de nacht tussen de 8ste en 9de van Zul- Hajjah) tot de Azan (van Fajar)’

*(Ad-Durr-ul-Mansur , blz. 402, deel 7)*

## Kritische beslissingen

Lieve Islamitische broeders! Hoe kritisch is de 15de nacht van Sha’ban-ul-Mu’azzam! Niemand weet wat voorbestemd zal zijn voor hem. Soms is een persoon bezig met zijn activiteiten, volledig onbezorgd, terwijl ongeluk voorbestemd is voor hem. Het is vermeld in Ghunya-tut-Talibin, ‘de doodskleden van

velen worden gewassen en voorbereid, maar zij zijn druk bezig met het bezoeken van markten. Er zijn velen mensen wiens graven gereed zijn, maar zij zijn bezig met amusement. Een aantal mensen zijn druk aan het lachen, alhoewel het einde nadert. De verbouwing van vele huizen is bijna compleet, maar zo ook is het leven op aarde van de eigenaren bijna compleet.

*(Ghunya-tut-Talibin, blz. 348, deel 1)*

*Agah apni maut say koi bashar nahin  
Saman saw baras ka hay pal ki khabar nahin*

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

## Zegeningen voor de zondaren, maar...

Het is overgeleverd door Sayyidatuna ‘Aishah Siddiqah رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا dat de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft gezegd: ‘Jibraïl عَلَيْهِ السَّلَام kwam naar mij toe en zei: ‘Dit is de 15<sup>de</sup> nacht van Sha’ban. Allah عَزَّوَجَلَّ bevrijdt net zoveel mensen uit de hel als het aantal haren op de geiten van de stam Bani Kalb. Echter, Hij عَزَّوَجَلَّ werpt geen Genadevolle Blik op een ongelovige, kwaadaardig persoon, degene die de familiebanden verbreekt, degene die zijn kleding laat hangen, een persoon die zijn ouders niet gehoorzaamt en de persoon die de gewoonte heeft te drinken. *(Shu’ab-ul-Iman, blz. 384, deel 3, Hadis 3837)*



(NB: ‘degene die zijn kleding laat hangen, verwijst naar de persoon die zijn broek, Shalwar, Tahband etc. over zijn enkels laat hangen uit arrogantie / hoogmoedigheid). Een soortgelijke Hadis is overgeleverd door een grote vrome geleerde Shaykh Imam Ahmad Bin Hanbal رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ namens Shaykh Abdullah Ibn ‘Amr رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا, in dat Hadis is de moordenaar ook genoemd. *(Musnad Imam Ahmad, blz. 589, deel 2, Hadis 6653)*

Sayyiduna Kasir Bin Murrah رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ levert over dat de Profeet van Rahmah, de Pleiter van de Ummah, de Eigenaar van Jannah صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ zei: ‘Op de 15 de nacht van Sha’ban vergeeft Allah عَزَّوَجَلَّ iedereen op aarde, behalve degene die deelgenoten aan Allah عَزَّوَجَلَّ toeschrijft of degene die kwaadaardigheid draagt in zijn hart tegen een andere Moeslim.’

*(Shu’ab-ul-Iman, blz. 381, deel 3, Hadis 3830)*

## De smeekbede van Sayyiduna Dawud عَلَيْهِ السَّلَام

Sayyiduna ‘Ali كَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيم had de gewoonte naar buiten te gaan op de 15de nacht van Sha’ban. Zodoende kwam hij een keer naar buiten en kijkend naar de hemel zei hij: ‘Eens, op de 15de van Sha’ban, richtte Sayyiduna Dawud عَلَيْهِ السَّلَام, de bijzondere Profeet van Allah عَزَّوَجَلَّ, zijn blik naar de hemel en zei: ‘Dit is de tijd wanneer Allah عَزَّوَجَلَّ de smeekbedes verhoort van wie dan ook en voor welke reden dan ook. Indien Hij om vergiffenis vraagt, vergeeft Allah عَزَّوَجَلَّ hem op de voorwaarde dat diegene geen belastingontvanger is (een persoon die

onterecht belastinggeld opeist), een magiër, een waarzegger of een muzikant is. Daarna reciteerde hij deze smeekbede:

اللَّهُمَّ رَبَّ دَاوُدَ اغْفِرْ لِمَنْ دَعَاكَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ أَوْ اسْتَغْفَرَكَ فِيهَا

**Vertaling:** ‘O Allah **عَزَّوَجَلَّ**! O Heer van Dawud **عَلَيْهِ السَّلَام**! Degene die u aanroept in deze nacht of U om vergiffenis vraagt, vergeef hem.’ (*Lataif-ul-Ma’arif li-Ibn Rajab-ul-Hanbali, blz. 137, deel 1*)

*Her khata tu dar-guzar ker baykas-o-majbur ki*

*Ya Ilahi **عَزَّوَجَلَّ**! Maghfirat ker baykas-o-majbur ki*

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

## Onthouden van vergiffenis

Lieve Islamitische broeders! Shab-e-Bara-at (Nacht van Verlossing) is een bijzondere nacht en zou niet achteloos doorgebracht moeten worden. Deze heilige nacht brengt een tal van zegeningen met zich mee. Op deze avond bevrijdt Allah **عَزَّوَجَلَّ** net zoveel mensen uit de hel als het aantal haren op de geiten van de stam Bani Kalb. Het wordt vermeld in boeken dat, onder de stammen van Arabië, de stam van Bani Kalb het grootste aantal geiten bezat.

Helaas! Er is vastgesteld dat er een aantal ongelukkige mensen zijn die onthouden zijn van vergiffenis; zelfs op Shab-e-Bara-at

d.w.z. de nacht van vergiffenis. Shaykh Imam Bayhaqi Shafi'i عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي vermeldt in 'Fadail-ul-Awqat': De Profeet van Rahmah, de Pleiter van de Ummah صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft gewaarschuwd: 'zes personen zullen, zelfs niet in die nacht, vergeven worden:

1. Een alcoholist;
2. Hij die zijn ouders niet gehoorzaamt;
3. Hij die de gewoonte heeft tot het plegen van ontucht/overspel;
4. Degene die de familie banden verbreekt;
5. Degene die portretten schetst en
6. Degene die verhalen vertelt.

*(Fadail-ul-Awqat, blz. 130, deel 1, Hadis 27)*

Zo zijn de waarzegger, tovenaars, degene die zijn Shalwar of Tahband, uit arrogantie (hoogmoedigheid), over zijn enkels laat hangen en degene die een andere Moeslim haat of boosheid jegens hem in zich draagt onthouden van vergiffenis. Indien iemand zich schuldig heeft gemaakt aan een van de hierboven genoemde zondes dan zou hij vergiffenis moeten vragen uit de kern van zijn hart. Voor de komst van Shab-e-Bara-at zou

vergiftigenis gevraagd moeten worden voor de betreffende zonde en ook voor de andere algemene zondes. Het liefst zou gelijk berouw getoond moeten worden zonder enig uitstel. Indien iemand de rechten van een ander heeft geschonden, zal hij naast het tonen van berouw, zijn excuses moeten aanbieden.

## Een brief van Imam-e-Ahl-e-Sunnat رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ voor alle Moeslims

Imam-e-Ahl-e-Sunnat, Mujaddid [Herlever] van de Ummah, ‘Allamah, Maulana, Al-Haaj Al-Hafiz, Al-Qari, Ash-Shah Imam Ahmad Raza Khan عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن schreef een brief gericht aan een van zijn leerlingen waarin hij het belang van berouw tonen voor de aanvang van Shab-e-Bara-at benadrukte. Ook hier wordt die waardevolle informatie gepresenteerd. Het is vermeld op pagina’s ‘356 tot en met 357’ van Kulliyat Makatib-e-Raza:

Shab-e-Bara-at is al bijna gearriveerd. In deze nacht worden alle daden van alle dienaren gepresenteerd in het Verheven Hof van Allah عَزَّوَجَلَّ. Omwille van de Meest Waardige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ vergeeft Allah عَزَّوَجَلَّ de zondes van de Moeslims behalve die van een aantal. Tussen hen bevinden zich die twee Moeslims die wederzijdse vijandigheid dragen vanwege een aantal wereldse redenen. Allah عَزَّوَجَلَّ zegt: ‘Laat ze zoals ze zijn totdat ze hun relaties herstellen.’

Mensen van Ahl-e-Sunnah zouden onenigheden moeten beëindigen en relaties herstellen voor de zonsondergang van de 14de van Sha'ban. Vervul de rechten van anderen of krijg vrijstelling zodat het boek van daden vrij is van rechten van anderen bij de presentatie in het Hof van Allah عَزَّوَجَلَّ. Betreffende de rechten van Allah عَزَّوَجَلَّ is slechts oprecht berouw tonen voldoende. Het is vermeld in een Hadis ﴿التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ﴾ (Iemand die oprechte berouw om een zonde toont, is net alsof hij de zonde niet heeft begaan). (Sunan Ibn Majah, Hadis 4250)

Indien men het bovenstaande advies opvolgt, dan (door de Genade van Allah عَزَّوَجَلَّ) is er een sterke hoop op vergiffenis in deze nacht, op voorwaarde dat zijn geloof perfect is. وَهُوَ الْعَفْوُ (Hij vergeeft zondes en schenkt Barmhartigheid).

Broeders in Islam dichterbij brengen om onenigheden te herstellen en het voldoen van de rechten van anderen is een manier die sinds een lange tijd bestaat. Hopelijk, zult u deze punten doorgeven aan de Moeslims van uw omgeving, zodat u in aanmerking komt voor de beloning vermeld in de volgende overlevering:

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْءٌ

Hij die een deugdzame traditie in de Islam start, zal een eigen beloning ontvangen. Daarbij zal de beloning van alle anderen die handelen volgens deze traditie voortdurend in zijn boek van daden opgeschreven worden tot aan de Dag des Oordeels. Dit zonder enige afname in de beloning van hen die ernaar handelen.

Verricht du'a voor deze Faqir (nederige dienaar van Allah ﷻ), zodat hij gezegend wordt met vergiffenis en vrede in deze wereld en het Hiernamaals! Ik zal aan u denken gedurende mijn smeekbedes en zal dat blijven doen **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ**. Het moet duidelijk zijn voor alle Moeslims dat overeenstemming en vragen om vergiffenis uit de kern van het hart moet komen. De uiting hiervan alleen met de tong is niet voldoende en noch schijnheiligheid is geliefd in het Hof van Allah **عَزَّوَجَلَّ**.

وَالسَّلَام

**Faqir Ahmad Raza Qadiri**  
(Van: Bareilly)

## Vasten op de vijftiende van Sha'ban

Sayyiduna 'Ali **كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيم** vermeldde dat de Heilige Profeet **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** zei: 'Wanneer de 15de nacht van Sha'ban komt verricht dan Qiyam (aanbidding) in de nacht en vast gedurende de dag. Er is geen twijfel dat Allah **عَزَّوَجَلَّ** Goddelijke Openbaring onthult op de Hemel boven de Aarde vanaf zonsondergang en kondigt aan: 'Is er iemand die om vergiffenis vraagt, zodat Ik hem zal vergeven? Is er iemand die om levensonderhoud vraagt, zodat Ik hem levensonderhoud

shenk? Is er iemand droevig zodat Ik hem daarvan kan verlossen? Is er die en die....? Hij عَزَّوَجَلَّ blijft aankondigen tot de tijd van Fadjr. (*Sunan Ibn Majah, blz. 160, deel 2, Hadis 1388*)

## Een Lonende kans

Het boek van daden wordt verwisseld op de nacht van Shab-e-Bara-at. Indien mogelijk, vast op de 14de van Sha'ban, zodat het vasten vastgelegd wordt op de sluitingsdag van het boek. Het is beter om na het gezamenlijke Asr gebed op de 14de van Sha'ban, in de Masjid I'tikaf te verrichten met de intentie te wachten voor het Magrib gebed.

Op deze manier worden, op de laatste momenten voor de uitwisseling van het boek, goede daden opgeschreven, zoals het aanwezig zijn in de Masjid, in staat van I'tikaf zijn, het wachten om Salat-ul-Maghrib te verrichten enzovoorts. Bovendien zou het een groot voorrecht zijn om heel de nacht in aanbidding van Allah عَزَّوَجَلَّ door te brengen.

## Het Groene strookje papier

Amir-ul-Mūminin, Leider van de Gelovigen Sayyiduna 'Umar Bin 'Abdul 'Aziz رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ was een keer bezig met aanbidding op de 15de nacht van Sha'ban. Bij het opheffen van zijn hoofd vond hij een groen strookje papier, diens glans zich uitbreidde tot aan de hemel, met de woorden:

هَذِهِ بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ مِنَ الْمَلِكِ الْعَزِيزِ لِعَبْدِهِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ

*dit is een bevel voor verlossing van de Hel gezondes door Allah عَزَّوَجَلَّ, de Almachtige, voor zijn dienaar ‘Umar Bin Abdul ‘Aziz.*

*(Tafsir Ruh-ul-Bayan)*

Lieve Islamitische Broeders! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ Aan de ene kant toont deze gebeurtenis de grootheid en heiligheid van Sayyiduna ‘Umar Bin ‘Abdul ‘Aziz رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ en aan de andere kant openbaart het de voortreffelijkheid en zegeningen van Shab-e-Bara-at. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! Deze gezegende nacht brengt Bara-at (vrijspraak) van het laaiende vuur van de Hel. Dit is waarom het Shab-e-Bara-at genoemd wordt.

## Zes Nawafil na Salat-ul-Maghrib

Het verrichten van zes specifieke Nafil Rak’at na de Fard en Sunnahs van Salat-ul-Maghrib, is één van de tradities van de Vrome Heiligen رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى van Islam. Na het verrichten van de Fard, Sunnahs etc., kunt u zes Nafil verrichten in paren van twee. Maak voor het verrichten van de eerste twee Rak’at, de volgende intentie:

Ya Allah عَزَّوَجَلَّ schenk mij middels deze twee Rak’at een lang leven met welzijn. Maak ook voor het verrichten van de tweede twee Rak’at de intentie: Ya Allah عَزَّوَجَلَّ bescherm mij middels deze twee Rak’at van ongeluk. Voor het verrichten van de laatste twee ‘Rak’at maakt u de volgende intentie: Ya Allah عَزَّوَجَلَّ maak mij middels deze twee Rak’at onafhankelijk van iedereen behalve U.



In deze zes Rak'at, kan na Surah al- Fatihah elke andere Surah gereciteerd worden. Het heeft de voorkeur om in elke Rak'at, na Surah al-Fatihah drie keer Surah al-Ikhlās te reciteren. Na elke twee Rak'at te hebben verricht, reciteer Surah al-Ikhlās 21 keer of Surah Yasin één keer. Indien mogelijk reciteer beide. Het is ook mogelijk dat één broeder Surah Yasin reciteert terwijl alle anderen ernaar luisteren. Houd er rekening mee dat de andere Islamitische broeder(s) Surah Yasin niet hardop individueel reciteren op het moment dat er al luid gereciteerd wordt.

Vergeet nooit de regeling met betrekking tot de recitatie van de Glorieuze Quran. Indien de Quran luid wordt gereciteerd is het Farḍ-e-‘Ayn (verplicht voor iedereen) voor hen die aanwezig zijn om in stilte en met volle aandacht te luisteren naar de recitatie. Een enorme hoeveelheid beloning zal opgestapeld worden voor u aan het begin van de gezegende nacht **لَيْلَةَ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ**.

Reciteer, elke keer na de recitatie van Surah Yaasien, de Du'a van mid-Sha'ban.

## Du'a voor Mid-Sha'ban

Allah **عَزَّ وَجَلَّ** - beginnend met de naam van–de Meest Genadige,  
de Meest Barmhartige.

اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يَمُنُّ عَلَيْهِ ط يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ط يَا ذَا  
 الطُّوْلِ وَالْإِنْعَامِ ط لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ط ظَهَرُ اللَّاجِينَ ط وَجَارُ الْمُسْتَجِيرِينَ  
 ط وَآمَانُ الْخَائِفِينَ ط اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أَمْرِ الْكِتَابِ  
 شَقِيًّا أَوْ مَحْرُومًا أَوْ مَطْرُودًا أَوْ مُقْتَرًّا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ فَامْحُ اللَّهُمَّ  
 بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِي وَحِرْمَانِي وَطَرْدِي وَاقْتِتَارَ رِزْقِي ط وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ  
 فِي أَمْرِ الْكِتَابِ سَعِيدًا مَرْزُوقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ ط فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلِكَ  
 الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ ط عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ ط ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا  
 يَشَاءُ وَيُنْخِتُ ۖ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ ﴿١٠﴾ إِلَهِي بِالتَّجَلِّي الْأَعْظَمِ ط فِي  
 كَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ الْكَرِيمِ ط الَّتِي يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ  
 حَكِيمٍ وَيُبْرَمُ ط أَنْ تَكْشِفَ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ وَالْبَلَوَاءِ مَا نَعْلَمُ وَمَا  
 لَا نَعْلَمُ ط وَأَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ ط وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى  
 عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ وَ سَلَّمَ ط وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ  
 الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾

Vertaling: O Allah عَزَّوَجَلَّ! O U die iedereen bevoorrecht, maar niemand kan U bevoorrechten! O Drager van Majesteit en Pracht!  
 O Toekenner van Giften en Beloningen! Niemand is het waard te worden aanbeden behalve U. U helpt hen die in moeilijkheid

verkeren, U verstrekt beschutting aan hen die toevlucht zoeken en schenkt Vrede aan hen die angstig zijn. O Allah عَزَّوَجَلَّ! Indien ik in het Primaire boek (d.w.z. Lauh Mahfuz/Beveiligd Tablet), welk in Uw bezit is, onder de ongelukkige, de gedepriiveerde, de afgewezen sta, Dan O Allah عَزَّوَجَلَّ, met Uw barmhartigheid, verwijder mijn ongeluk, deprivatie, schande en tekort aan onderhoud, schrijf mijn naam tussen hen die gezegend zijn met geluk, toegenomen levensonderhoud, de capaciteit voor het verrichten van goede daden. Voorwaar, U heeft werkelijk in Uw eigen neergedaalde boek (d.w.z. De Heilige Quran) vermeld, tevens geuit door Uw Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: Vertaling van Kanz-ul-Iman: 'Allah verwijdert en bevestigt wat Hij wilt en alleen bij Hem is het echte Script. (Hoofdstuk 13, Surah Ar-Ra'd, vers 39)

O mijn Heer عَزَّوَجَلَّ! Op grond van de Goddelijke Openbaring welke ligt in de 15<sup>de</sup> nacht van de gezegende maand van Sha'ban; waarin elke voorzichtige taak wordt toegewezen en onherroepelijk wordt gemaakt, verwijder al onze calamiteiten en onenigheden, die waarvan we afweten alsmede waar we niet van afweten, voorwaar U weet het meeste over deze zaken. Waarlijk, U bent de machtigste, de meest eerbiedwaardige. En moge Allah عَزَّوَجَلَّ de Almachtige Zegeningen en Salaam sturen naar Sayyiduna Muhammad صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ en zijn heilige familie en zijn metgezellen رَحِمَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ en Alle lof is voor Allah عَزَّوَجَلَّ de Onderhouder van Alle Werelden.

## Enkele Madani verzoeken van Sag-e-Madinah

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! Al sinds een lange tijd is het een gewoonte van Sag-e-Madinah (auteur) om zes Nafl te verrichten en de Glorieuze Quran te reciteren op Shab-e-Bara'at, zoals hierboven beschreven. Deze vorm van aanbidding na het Maghrib gebed is Nafl. Het is niet Farḍ noch Wajib en er bestaat geen verbod in de Shari'ah over Nafl en Tilawah na Maghrib. 'Allamah Ibn Rajab Hanbali عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِي heeft vermeld: Onder de Syriërs toonden grote heiligen, zoals Shaykh Khalid Bin Ma'dan, Shaykh Makhul, Shaykh Luqman Bin 'Amir رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى en anderen, grote respect jegens deze heilige nacht en aanbaden uitbundig. Moeslims hebben van deze Heiligen geleerd respectvol te zijn tegenover deze nacht.

*(Lafaif-ul-Ma'arif li-Ibn Rajab-ul-Hanbali, blz. 145, deel 1)*

Het is vermeld in het authentieke boek van Fiqh Hanafi, Durr-e-Mukhtar: 'In Shab-e-Bara-at, is het waken in de nacht (voor aanbidding) Mustahab (gewenst). Het is niet noodzakelijk de hele nacht wakker te blijven, maar een groot gedeelte van de nacht wordt eveneens gezien als de hele nacht.' *(Durr-e-Mukhtar, blz. 568, deel 2)* Madani Verzoek: Dus, indien het mogelijk is zouden alle Islamitische broeders, na de Salah van Maghrib in de Masjid, deze zes Nawafil en andere activiteiten van aanbidding moeten verrichten voor het verdienen van grote beloning. Islamitische zusters kunnen deze activiteiten thuis verrichten.

## Veiligheid tegen vervloekingen/zwarte magie gedurende het jaar

Het is vermeld op pagina 134 van het boek 'Islami Zindagi', bestaande uit 170 pagina's, gepubliceerd door Maktaba-tul-Madinah, de uitgeverij van Dawat-e-Islami: 'Kook op de 15de nacht van Sha'ban zeven blaadjes van de bessenboom in water en verricht dan ghusl (rituele reiniging) met dit water (wanneer het afgekoeld is), u zult het hele jaar door beschermd zijn tegen vervloekingen en zwarte magie **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ**.

## Shab-e-Bara-at en het bezoeken van begraafplaatsen

De Moeder der gelovigen, Sayyidatuna 'Aishah Siddiqah **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا** heeft gezegd: 'Op een nacht miste ik de Heilige Profeet **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** en vond hem later in (de begraafplaats van) Al-Baqi'. De Heilige Profeet **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** zei; 'was je bang dat Allah **عَزَّوَجَلَّ** en zijn Profeet **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** je jouw recht zouden ontnemen?' Ik zei: 'Ya RasulAllah **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**. Ik dacht dat u misschien een bezoek bracht aan een van uw gezegende vrouwen. Hij zei: 'Allah **عَزَّوَجَلَّ**, de Glorieuze en Verhevene, toont Goddelijke Openbaring in de hemel boven de aarde op de 15de nacht van Sha'ban, Hij **عَزَّوَجَلَّ** vergeeft een groter aantal zondaars dan het aantal haren op de geiten van de stam Bani Kalb.' (*Sunan-ut-Tirmizi, blz. 183, deel 2, Hadis 739*)

## Wie is de uitvinder van vuurwerk?

Lieve Islamitische Broeders **الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ!** Shab-e-Bara-at is de nacht voor het verkrijgen van vrijheid en verlossing van het hellevuur, maar helaas een groot aantal Moeslims verspilt hen met moeite verdiende geld aan het kopen van vuurwerk, zoals rotjes en andere vormen van vuurwerk, en schenden zo de heiligheid van deze nacht.

De beroemde uitlegger van de Heilige Quran Mufti Ahmad Yar Khan **عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَنِ** vermeldt in zijn boek 'Islami Zindagi': het is een enorm verlies om deze nacht door te brengen met het plegen van zondes. Het wordt gezegd dat vuurwerk uitgevonden was door Namrud. Toen Sayyiduna Ibrahim **عَلَيْهِ السَّلَامُ** het vuur ingegooid werd, doofde deze en veranderde in een tuin vol bloemen. Zodoende, werden rotjes voorbereid door de mensen van Namrūd en na deze aan te hebben gestoken vuurden ze deze richting Sayyiduna Ibrahim **عَلَيْهِ السَّلَامُ**. (*Islami Zindagi, blz. 77*)

## Vuurwerk gerelateerd met Shab-e-Bara-at is Haram

Helaas! Onder de Moeslims groeit deze zondige traditie van vuurwerk in de nacht van Shab-e-Bara-at. Het is vermeld in 'Islami Zindagi': Moeslims verspillen miljoenen aan deze traditie en elk jaar komen er meldingen binnen van vele afgebrande huizen en levend verbrande mensen. Deze zondige

activiteit is een serieus risico voor het leven, rijkdom en bezittingen. Daarbij wordt iemands rijkdom in vuur en vlam gezet en in ruil daarvoor wordt de last van ongehoorzaamheid aan Allah عَزَّوَجَلَّ in zijn dadenboek geschreven.

Omwille van Allah عَزَّوَجَلَّ! Onthoudt uw zelf van het plegen van deze absurde en haram handeling, en voorkom ook dat uw kinderen en familieleden eraan meedoen. Indien sommige onbeschaafde kinderen vuurwerk afsteken op straat, blijf dan niet om het spektakel te aanschouwen. *(Islami Zindagi, blz. 78)*

Het afsteken van vuurwerk op Shab-e-Bara-at is, zonder twijfel een verspilling van geld en onzinnigheid, daarom is deze handeling haram en ongeoorloofd. Zo ook zijn productie, verkoop en aanschaf van vuurwerk verboden volgens de Shari'ah.

*(Fatawa Ajmaliyyah, blz. 52, deel 4)*

Imam-e-Ahl-e-Sunnat, Mujaddid [Herlever] van de Ummah, hij die de Sunnah liet herleven, vernietiger van Bid'ah, Geleerde van het Heilige Recht, 'Allamah Maulana Al-Haaj Al-Hafiz, Al-Qari, Ash-Shah Imam Ahmad Raza Khan عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن heeft vermeld: 'Zonder twijfel, het traditioneel afvuren van vuurwerk bij gelegenheden, zoals trouwerijen en Shab-e-Bara-at is haram en een zekere overtreding omdat het een verspilling van geld is.' *(Fatawa Razawiyyah (Jad id), blz. 279, deel 23)*

## Vormen van geoorloofd vuurwerk

Het vuurwerk dat afgestoken wordt op Shab-e-Bara-at is normaliter alleen voor plezier en amusement, hierom zijn ze haram en is het een daad die naar de hel leidt. Alhoewel, er zijn een aantal specifieke vormen van geoorloofd vuurwerk. Gedurende de gezegende aanwezigheid van A'la Hadrat رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ werd gevraagd: 'Is volgens de Islamitische geleerden de productie en het afsteken van vuurwerk haram of niet?' Antwoord: Het is verboden en een daad van zonde behalve in situaties die vrij zijn van amusement en onzinnigheid bijvoorbeeld: rotjes en vuurballen afsteken voor de aankondiging van een nieuwe maand; het wegjagen van dieren die schade aan kunnen richten of het wegjagen van dieren en vogels uit velden of fruitbomen in jungles of zelfs in steden, indien dit nodig is.'

*(Fatawa Razawiyyah, blz. 290, deel 23)*

*Tujh ko Sha'ban-ul-Mu'azzam ka Khudaya wastah  
Bakhsh day Rab-e-Muhammad Tu mayri her ayk khafa*

### 1. Inspirerende Ijtima' van Shab-e-Bara-at

Als iemand wenst om de motivatie te verhogen om deze bijzondere nacht door te brengen in aanbidding en jezelf te onthouden van de zondes (zoals het afsteken van vuurwerk) en wenst een goede Moeslim te worden, dan zou hij de Madani omgeving van Dawat-e-Islami: de wereldwijde, niet politieke organisatie die de leer van Quran en Sunnah verspreidt, moeten



omarmen. Men zou elke maand met de geliefden van de Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ moeten reizen in de drie daagse Sunnah Inspirerende Madani Qafilah. Daarbij zou men moeten proberen om volgens de Madani In'amat zijn leven te leiden. Ter overtuiging worden hieronder twee inspirerende Madani gebeurtenissen vermeld. Dit is een samenvatting van de tekst van een Islamitische broeder uit Markaz-ul-Auliya, Lahore (Pakistan), betreffende de grote verandering in zijn leven. Voor het omarmen van de Madani omgeving van Dawat-e-Islami: de wereldwijde, niet politieke organisatie die de leer van Quran en Sunnah verspreidt, bracht ik mijn dagen door in een gezelschap van de misleide sekte. Ik was betrokken bij verschillende zondige activiteiten. Helaas was ik trots op mijn levensstijl waarbij ik films en drama's keek en plaatsen bezocht waar immorele activiteiten plaatsvonden (مَعَادَا اللهُ).

Het verlaten van zondes en het aanbreken van de veranderde 'ik' heb ik te danken aan de individuele motivatie van een Islamitische broeder. Hij overtuigde mij de Sunnah Inspirerende Ijtima' van Shab-e-Bara-at bij te wonen, gehouden in Hanjarwal. De toespraak van Muballigh-e-Dawat-e-Islami was zo inspirerend en hartverscheurend dat ik mijn verleden vol zonde diep betreurde. Ik transpireerde, voelde mij zo beschaamd en angstig vanwege mijn ongehoorzaamheid jegens Allah عَزَّوَجَلَّ, dat ik in tranen uitbarstte. Na de Ijtima' ontmoette ik een Islamitische broeder, die verantwoordelijk was voor de Madani Qafilah. Hij

motiveerde mij om drie dagen te reizen met de Madani Qafilah. Ik was al geïnspireerd en ging akkoord met zijn voorstel.

In het gezegende gezelschap van de geliefden van de Nobele Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ leerde ik verscheidene Sunnahs in de Madani Qafilah en اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ toonde ik berouw voor al mijn voorgaande zondes. Bij het arriveren van de maand Ramadan-ul-Mubarak verrichtte ik de gezegende I'tikaf in de laatste 10 dagen, en dit samen met de geliefden van de Verheven Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. Gedurende deze I'tikaf, in de 27ste nacht, werd een gelukkige Islamitische broeder gezegend met de aanschouwing van de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. Deze betekenisvolle gebeurtenis liet mijn voorkeur voor Dawat-e-Islami toenemen. Zo omarmde ik stevig de Madani omgeving van Dawat-e-Islami.

*Ao karnay lago gay bahut nayk kaam  
Madani Mahaul mayn karlo tum I'tikaf  
Fazl-e-Rab say ho didar-e-Sultan-e-Din  
Madani Mahaul mayn tum karlo I'tikaf  
Rahat-o-chayn paye ga qalb-e-Hazin  
Madani Mahaul mayn karlo tum I'tikaf*

*(Wasail-e-Bakhshish, blz. 353)*

## 2. Gek op films

De verklaring van een andere Islamitische broeder van Bara Board, Bab-ul-Madinah (Karachi) wordt als volgt samengevat: Ik was een buitenbeentje in de maatschappij. Mensen noemden me 'film gek' omdat ik elke dag extreem veel films en drama's bekeek. De veranderingen in mij heb ik te danken aan de individuele motivatie van een Islamitische broeder. Dit leidde tot het bijwonen van de Sunnah Inspirerende Ijtima' van Shab-e-Bara-at, wat in Khajji grond (Gulbahar, Karachi) werd georganiseerd door Dawat-e-Islami, de wereldwijde, niet-politieke beweging voor de verspreiding van de Quran en de Sunnah.

Tijdens het luisteren naar de hartverscheurende toespraak over 'De eerste nacht in het graf' voelde ik de vrees voor Allah عَزَّوَجَلَّ in de kern van mijn hart. Ik toonde berouw voor al mijn vorige zondes en omarmde de Madani omgeving van Dawat-e-Islami. Mijn hele familie had de westerse cultuur omarmd.

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ, als gevolg van mijn individuele inspanning werden vijf broers van mij ook liefhebbers van Dawat-e-Islami en ze kroonden hun hoofd met de groene tulband. Geleidelijk veranderde de omgeving van onze huis tot een volledige Madani omgeving. Momenteel dien ik de Sunnah als Nigran van Halqaḥ Mushawat. Ik hou van reizen met de Sunnah Inspirerende Madani Qafilah en اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ik reis regelmatig met de maandelijkse 3-daagse Madani Qafilah.

*Yaqinan Muqaddar ka woh hay sikandar  
Jisay khayr say mil gaya Madani Mahaul  
Yahan Sunnatayn sikhnay ko milayn gi  
Dilaye ga khauf-e-Khuda Madani Mahaul  
Ay bimar-e-‘isyan tu a ja yahan per  
Gunahaun ki dayga dawa Madani Mahaul*

*(Wasail-e-Bakhshish, blz. 335)*

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Lieve Islamitische broeders! Nu aan het einde van mijn Bayan, wil ik graag gebruik maken van deze gunstige gelegenheid om jullie te vertellen over een voortreffelijkheid van de Sunnah en daarna zal ik jullie vertellen over een aantal Sunnahs en Etiquette.

De meest Geliefde Profeet Muhammad صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft gezegd: ‘Degene die van mijn Sunnah heeft gehouden, heeft van mij gehouden en degene die van mij heeft gehouden zal met mij in het Paradijs zijn.’ *(Mishkat-ul-Masabi:, blz. 55, deel 1, Hadis 175)*

*Sinah tayri Sunnat ka Madinah banay Aaqa  
Jannat mayn parawsi mujhay tum apna banana*

## 11 Madani parels met betrekking tot het bezoeken van Begraafplaatsen

1. De Profeet van de mensheid, de Rust van onze harten en gedachten, de Meest Genereuze en Vriendelijke صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ zei: 'Ik had het bezoeken van begraafplaatsen verboden. Nu geef ik jullie toestemming, want het veroorzaakt afkeer van het wereldse en herinnert aan het hiernamaals. *(Sunan Ibn Majah, blz. 252, deel 2, Hadis 1571)*
2. Indien iemand van plan is het graf van een Moeslim te bezoeken (of een Rustplaats/graf van een geliefde van Allah عَزَّوَجَلَّ), is het Mustahab voor hem om eerst twee Rak'at Nafl Salah thuis te verrichten (niet in Makruh tijden).

Reciteer hierbij één keer Ayat-ul-Kursi en drie keer Surah Al-Ikhlâs na Surah Al-Fatihah in elke Rak'at en stuur de Sawab (zegeningen) ervan aan Sahib-e-Qabr (d.w.z. de begraven persoon); Er zal Nur (licht) komen in het graf van die overledene en zal deze persoon (die Sawab stuurde) Rijkelijk beloond worden. *(Fatawa 'Alamgiri, blz. 350, deel 5)*

3. Houdt u niet bezig met nutteloze gesprekken tijdens het bezoeken van een graf. *(Fatawa 'Alamgiri, blz. 350, deel 5)*

4. Betreed de begraafplaats via de gebruikelijk route, waar nooit graven van Moeslims geweest waren. Gebruik nooit de nieuw aangelegde paden. Het is geciteerd in Rad-dul-Muhtar: Lopen op nieuw aangelegde paden (welke opgebouwd zijn door het verlagen van graven) is Haraam. (*Rad-dul-Muhtar, blz. 612, deel 1*) Ook al is er alleen een vermoeden met betrekking tot de nieuwe weg, is het niet toegestaan en een zonde om erop te lopen.

(*Dur-re-Mukhtar, blz. 183, deel 3*)

5. Bij enkele rustplaatsen (graven) van de geliefden van Allah ﷻ is waargenomen dat de paden zijn gemaakt door het vernietigen van graven van Moeslims, enkel voor vergemakkelijking voor bezoekers. Lopen, staan, liggen, zitten voor Quran recitatie en smeekbedes op zulke vloeren is Haraam. Reciteer Fatihah vanaf een afstand.
6. Het graf aanschouwen zou gedaan moeten worden in de positie waarbij men voor het gezicht van de geliefde van Allah ﷻ staat. Men moet hem benaderen van de kant waar zijn voeten zijn en niet waar zijn hoofd is, aangezien hij dan zijn hoofd zou moeten draaien om de bezoeker te bezichtigen. (*Fatawa Razawiyyah, blz. 532, deel 9*)

7. Sta op de begraafplaats met de rug richting de Heilige Qiblah gericht naar het gezicht van de begraven persoon en reciteer dan:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ  
يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ أَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَنَحْنُ بِالْآثِرِ

**Vertaling:** Gegroet, O bewoners van de graven, moge Allah ﷻ ons vergeven en u vergeven. Jullie kwamen (hier) voor ons en wij komen hier na jullie. (*Fatawa 'Alamgiri, blz. 350, deel 5*)

8. Indien iemand dit reciteert bij het betreden van de begraafplaats:

اللَّهُمَّ رَبَّ الْأَجْسَادِ الْبَالِيَةِ وَالْعِظَامِ النَّخِرَةِ الَّتِي خَرَجَتْ مِنَ الدُّنْيَا  
وَهِيَ بِكَ مُؤْمِنَةٌ أَدْخِلْ عَلَيْهَا رَوْحًا مِّنْ عِنْدِكَ وَسَلَامًا مِّنِّي

**Vertaling:** O Allah ﷻ, O Heer ﷻ van rotte lichamen en geruïneerde botten! Zend Uw Zegeningen en mijn groet naar hen die deze wereld verlieten met geloof (in U)

Dan zullen alle Moeslims die heengegaan zijn, vanaf de tijd van Sayyiduna Adam ﷺ tot aan dat ogenblik, smeken voor zijn vergiffenis. (*Musannaf Ibn Abi Shaybah, blz. 15, deel 10*)

9. De Meest Barmhartige Profeet ﷺ zei: 'een persoon die de begraafplaats betreedt, en dan

Surah al-Fatihah, Surah Al-Ikhlās en Surah At-Takasur reciteert en deze smeekbede verricht: ‘O Allah عَزَّوَجَلَّ! Zend de Sawab van wat ik reciteerde uit de Heilige Quran naar de Moeslim mannen en vrouwen van deze begraafplaats. Al die gelovigen worden dan zijn (persoon die Sawab doneerde) bemiddelaar op de Dag des Oordeels.’ (*Sharh-us-Sudur, blz. 311*)

Het is vermeld in een Hadis: degene die 11 keer Surah al-Ikhlās reciteert en de Sawab (zegeningen) ervan stuurt naar de doden, hij zal beloond worden met Sawab dat gelijk is aan het aantal doden. (*Durr-e-Mukhtar, blz. 183, deel 3*)

10. Agarbatti (geurstokjes) zouden niet aangestoken moeten worden boven graven aangezien het een onbeleefde activiteit is en het ongemak veroorzaakt voor het lijk. Alhoewel, indien er behoefte is geur te verspreiden om bezoekers op hun gemak te stellen, dan zou het naast het graf op vrij land aangestoken moeten worden, omdat parfumeren aanbevolen is. (*afkomstig van Fatawa Razawiyyah, blz. 525, 582, deel 9*)

Elders vermeld, A’la Hadrat رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ: ‘In Sahih Muslim Sharif wordt vermeld via Sayyiduna ‘Amr bin ‘Aas رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ dat hij zijn zoon adviseerde op het moment van zijn overlijden, ‘laat, als ik heenga geen enkele jammerende vrouw of vuur mijn uitvaart vergezellen.’ (*Sahih Muslim, blz. 75, Hadis 192*)



11. Plaats geen lamp of geurstokken bovenop het graf, omdat het vuur is en het plaatsen van vuur bovenop de graven kwelt het lijk. Alhoewel, indien het nodig is om voorbijgangers te voorzien met licht, dan mag een kaars of lamp naast het graf op vrij land geplaatst worden.

Schaf 'Bahar-e-Shari'at', bestaande uit 312 pagina, en 'Sunnatayn en Aadab' bestaande uit 120 pagina's aan voor het leren van duizenden Sunnah's. Één van de beste methode voor het leren van de Sunnah is het reizen in de Madani Qafilah met de geliefden van de Meest Nobele Profeet ﷺ.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

### **Geef dit boekje cadeau aan een ander na het zelf gelezen te hebben**

Verspreid boekjes gepubliceerd door Maktaba-tul-Madinah tijdens huwelijksfeesten, momenten van verdriet, Ijtima'at, andere gelegenheden en verdien veelvuldige beloningen. Maak het een gewoonte om een aantal boeken te bewaren in uw winkel of op werk zodat u deze gratis aan klanten kunt aanbieden. Geef boeken aan de postbode of aan kinderen en verspreid ze in uw buurt. Geef elke keer een nieuw boekje en verdien beloning voor het uitnodigen naar het goede.

## 5 Madani Parels

Sayyiduna ‘Abdullah Bin ‘Amr Bin Al-‘Aas رضي الله تعالى عنه heeft verklaard: er zijn vijf dergelijke gewoontes welke, indien iemand toepast, hem succesvol maken in het wereldse leven en het hiernamaals:

1. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ, zou van tijd tot tijd gereciteerd moeten worden.
2. Wanneer hij getroffen wordt door ramp (bijvoorbeeld hij wordt ziek, lijdt verlies of hoort verontrustend nieuws) zou hij لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ en إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ moeten reciteren.
3. Op het ontvangen van gunsten zou hij الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ moeten reciteren, voor het tonen van dankbaarheid.
4. Voor het beginnen van elke (toegestane) daad, zou hij بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ moeten reciteren.
5. Wanneer een zonde wordt begaan, reciteer أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ عَزَّوَجَلَّ (ik vraag om vergiffenis van de Grote Heer وَأَتُوبُ إِلَيْهِ). Ik wend mij tot hem voor berouw.) (Al-Munabbihat, blz. 57)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

## ZEGENINGEN VAN DE SUNNAH

حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ de Sunnah's van de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ worden in veelvoud geleerd en onderwezen in de Madani Omgeving van Dawat-e-Islami. Een wereldwijde, niet-politieke organisatie die de leer van Quran en Sunnah verspreidt. Het is een Madani verzoek om de hele nacht door te brengen in de Wekelijkse Sunnah Inspirerende Ijtima (bijeenkomst), in uw stad (in Babul Madinah Karachi te Pakistan vindt de Ijtima elke donderdag na het Maghrib gebed plaats in Faizan-e-Madinah).

Maakt u er een gewoonte van om te reizen in de Madani Qafilah tezamen met de liefhebbers van de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ om de Sunnah's te leren en dagelijks Fikr-e-Madinah (zelfreflectie van de daden verricht op die dag) te doen door het boekje Madani In'amaat dagelijks in te vullen en dat boekje binnen de eerste 10 dagen van elk Madani maand in te leveren bij de verantwoordelijke broeder van uw buurt.

Met de zegeningen die hieruit voortkomen, zult u met de Wil van Allah عَزَّوَجَلَّ, een Madani gedachte en een diep verlangen ontwikkelen om uw geloof te beschermen door het eigen maken van Sunnah's en afkerig te zijn van zonden. Elke Islamitische broeder zou de Madani gedachte moeten ontwikkelen dat 'Ik moet streven om mijzelf en de mensen van de hele wereld te verbeteren' اِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ. Om onszelf te verbeteren moeten wij handelen volgens de Madani In'amaat en om de mensen van de wereld te verbeteren moeten wij reizen in Madani Qafilah's.



MC 1286

Aalmi Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagaran  
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan.

UAN: +92 21 111 25 26 92 | Ext: 1262

Web: [www.dawateislami.net](http://www.dawateislami.net) | E-mail: [translation@dawateislami.net](mailto:translation@dawateislami.net)